

Verslag Easyweek 31 juli t/m 4 augustus 2017

Maandag 31 augustus, mooi zomer weer

De ontvangst is bij mij thuis. Petra arriveert als eerste, de chauffeurs en Hilda en Marlies als laatsten.

We vertrekken om halftwaalf en komen netjes op tijd aan in hotel Amersfoort van Van der Valk. Cock zit bij mij in het busje en wijst al naar het bord Amersfoort. Hij vertelt over zijn verjaardag, dat hij een theateravond in de Vest heeft gehad met Pink Floyd muziek en in een ander theater Dire Straits muziek.

We worden weer in de watten gelegd. Ieder kiest wat hij lekker vindt. Om 3 uur gaan we verder. Wat gaat de tijd snel. Om halfvijf komen we aan op de Imminkhoeve en worden zeer gastvrij onthaald door het personeel, koffie en thee met koekjes staan klaar. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. En dan wordt het hard werken. Kamers verdelen, tassen neerzetten. Hilda en Marlies maken bedden op. Pim en Chris door boodschappen. We eten fruit, eerst buiten maar de wespen waren met veel en erg opdringerig dus maar weer gauw naar binnen. Uiteindelijk eten we best wel laat, zo ongeveer om acht uur. Erna uitbuiken voor de TV. Erg gezellig en iedereen geniet. Gerrie heeft zich opgesloten en hoe moet Pim naar binnen. Het wordt opgelost en dan eindelijk rust.

Dinsdag 1 augustus, niet veel zon maar droog en prima temperatuur

Na het ontbijt vertrekken we om halfelf naar Ommen. Het is er gezellig met een boekenmarkt. Een mooie groepsfoto bij het beeld van Reinier Paping, Elfstedentocht winnaar in 1963. We kopen kaarten en zien een reuzeleuk zaakje waar je koffie kunt drinken en ook cadeautjes kunt kopen. Net open en gedreven door twee enthousiaste vrouwen. We kunnen met zijn zestien zitten op een lange bank. Alle gebak gaat op. Gerrie heeft getrakteerd. Erg leuk zijn ook de verklede mensen die rondlopen. Zo worden we begroet door "Willem Alexander en Maxima".

Na nog wat rondkijken weer terug. We eten sandwiches en erna schrijven we kaarten en doen we het rustig aan. Ik speel een spelletje memorie met Annemiek, ze heeft een nieuw spel gekocht en ze wint! Erna met mijn eigen memorie spel een rondje met Johannie. Rina druk met nagels lakken, een jaarlijks terugkerend festijn., zelfs enkele mannen lopen erna rond met kleurig gelakte nagels. Buiten worden spelletjes gespeeld met onder andere de de nieuwe ballen en het nieuwe badmintonspel

De mannen halen boodschappen in Ommen. Karel is mee want hij wil trakteren. We eten bonen, krieltjes en mini balletjes die alleen opgewarmd hoeven te worden. Het is weer een hele toer om dit klaar te maken op het kleine fornuisje maar het lukt de kookkunstenars.

's Avonds wandelen we een uurtje over het terrein, we proberen de rolstoelfiets, Rina fietst met Karel Gerrie en mij en Johannie En dan bingo met erg leuke prijsjes die uitgezocht zijn door Hilda en Marlies. Ook de leiding krijgt prijzen maar die moeten er iets voor doen, een dansje of zo. We eten heerlijke Limburgse vla van Karel, vier smaken: mango, aardbei, chocolade en appel.

En dan is het bedtijd, een welbestede dag!

Woensdag 2 augustus, prima dierentuinweer

Vandaag ons grote uitje, naar Wildlands in Emmen. Ongeveer een uurtje rijden.

We liggen goed op schema en zijn er een uurtje eerder dan vorig jaar. Eerst Jungola met de olifanten en de kassen met de vlinders en felgekleurde vogels. Dan gaan we aan de koffie en doen we net als vorig jaar de Serenga. Eten ook op dezelfde plek als vorig jaar ons middagmaal: patat, kipnuggets of frikadel en een drankje.

Erna slenteren over de Serenga, zien leeuwen met een koeienkadaver en prairiehondjes die vrijen zoals Cock dat zo mooi verwoordt.

We sluiten af met een blik op Antarctica waar we de zeerobben zien dartelen.

Op het plein voor het dierentuincomplex is een spannend fontein. Soms zie je niets en dan ineens ... een flinke straal die uit de grond komt. Rina wordt helemaal nat, danst als een dolle rond en vliegt iedereen nat en wel om de nek. Veel gegil!

Weer thuis maken we het restje pasta op van maandag, eten sandwiches, melk en karnemelk en sluiten af met yoghurt met jam. Wat gezond is dat allemaal.

We spelen spelletjes, eten taart door Hilda gemaakt, borrelen en op tijd naar bed althans dat geldt voor de vakantiegangers. Voor de leiding wordt het weer een latertje maar dat hoort erbij.

Donderdag 3 augustus, regenachtig

Wat hebben we gisteren geboft met het weer, dierentuin met regen zou helemaal niet leuk geweest zijn.

Nu slapen we uit, de leiding wel tot 8 uur. We brengen de vakantiegangers thee met beschuit op bed. Daarna op ons gemak helpen met douchen en aankleden. Zodoende zitten we pas om 10 uur aan het ontbijt.

Erna is het droog en we wandelen op het terrein terwijl Pim en Chris nog wat boodschappen gaan halen. We bezoeken het kleine winkeltje en gaan weer naar de speeltuin.

Nog een kopje koffie zonder wat erbij, wat spelletjes doen en dan op naar de high tea. In het grand café in het hoofdgebouw. Prachtig gedekte tafels en een uitstalling van allerlei heerlijkheden, echt zoals je je een high tea voorstelt. Ook is er om drie uur nog muziek. Een blaaskapel uit Hardenberg kampeert in Ommen en treedt in de omgeving op. Erg leuk. Karel dirigeert en slaat op de trom. Wie wil swingt en zingt mee.

Dan weer verder met snoepen, onvoorstelbaar wat er wordt verstouwd.

Weer thuis wat relaxen, een aantal onder wie ikzelf gaan even plat.

Energie opdoen voor de bonte avond.

We eten soep uit een zak, yoghurt met een likje jam toe.

Dan moet er ook nog vrouwenvoetbal worden gekeken. De Nederlandse dames gaan door naar de finale, dat wordt aanstaande zondag heel erg spannend.

Rina heeft voor eenieder een mooie medaille. Dan is er het momentje gek doen door de leiding. Chris en Pim verkleed als vrouwen, Marlies, Hilda en Rina zien er ook erg excentriek uit. Ik steek er wat gewoontjes bij af, dat moet ik volgend jaar toch anders doen.

We dansen, drinken en het wordt laat.

Cock danst met Rina op muziek van Adamo - Vous permettez monsieur en fluistert: hoor je de pauken, de violist en de drummer?

Louis: Die man (Pim in jurk) moet morgen zo naar huis!

Vrijdag 4 augustus, regenachtig en winderig net als gisteren

Vroeg op, op tijd ontbijten en inpakken en wegwezen. We zijn om tien uur klaar voor vertrek. Chris was in Emmen zijn pas verloren en kan hem ophalen in Odoorn. Dan naar een restaurant voor koffie, het ziet er wat donker uit maar de bediening is allervriendelijkst en de koffie erg lekker.

Picknicken valt wat in het water. Het is winderig en het gaat regenen, dat ronden we af in de busjes. We rijden vervolgens door naar Broek op Langedijk waar we om ongeveer kwart over drie aankomen, vroeg maar veel ophalers zijn dat ook. De moeder van Annemiek is er net als vorig jaar als eerste. Koffie, thee, pakjes drinken, koekje en een woordje van Rina. Ze vertelt wat we zoal gedaan hebben. Mirjam heeft voor de leiding weer een cadeautje. Ook veel ouders en verwanten hebben cadeautjes. En dan zit het er weer op. Volgend jaar weer?

Lieneke Arkesteijn