



**Toespraak burgemeester Jan van Zanen  
Algemene Gelegenheid, Utrecht, 26 april 2016  
De heer J.A. Zwitser**

Dames en heren, je ziet niet zo vaak dat iemand gedurende meer dan de helft van zijn leven vrijwilligerswerk heeft gedaan.

U, mijnheer Zwitser, bent naast uw betaalde werk al 40 jaar lang op vrijwillige basis actief. En dat brengt ons, dames en heren, wel een beetje in moeilijkheden. Want het staat in de wet dat we deze bijeenkomst vóór 13.00 uur moeten hebben afgerond en als ik alle werkzaamheden zou noemen die u op vrijwillige basis heeft verricht, dan halen we die deadline niet. Daarom een poging tot samenvatting.

Vanuit uw werk, mijnheer Zwitser, in de zorg voor ouderen, gezinnen en gehandicapten heeft u sinds 1986 namelijk zitting gehad in verschillende besturen, met één gemene deler: verbetering van de kwaliteit van leven en versterking van de maatschappelijke positie van mensen met een beperking. Dit heeft u met succes kunnen doen door uw grote sociale hart, gecombineerd met uw diepe kennis van de zorgsector. Naast uw 'gewone' werk als directeur van het Werkverband van Ouder- en Familieorganisaties en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland bekleedt u al sinds 1975 op vrijwillige basis bestuursfuncties, met name in en rond Den Bosch, waar u onder meer al de grondslag had gelegd voor het eerste humanistische zorgcentrum in het katholieke zuiden. U werkte daar ook al hard voor het welzijn van ouderen, kinderen en bejaarden in het algemeen. U schreef mee aan de provinciale visie op zorg voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten, u maakte vakanties voor deze doelgroep mogelijk en behartigde hun belangen. Ook autisten konden op uw hulp rekenen. U maakte zich sterk voor een woon- en werkvoorziening voor deze mensen in de vorm van de Boerderij Te Reek. Via de Stichting Steunfonds Autisme zoekt u middelen om speciale activiteiten voor autisten te ontwikkelen. U kon ook iets betekenen voor organisaties die de belangen behartigen van patiënten en gehandicapten. Dat deed u via uw organisatie PGOsupport, die u in 2011 mede oprichtte. Ook het Platform Verstandelijk Gehandicapten en de Stichting Meedoen Mogelijk Maken waren en zijn deels nog steeds blij met uw toewijding en expertise.

Het interessante is, mijnheer Zwitser, dat uw vrijwillige inzet zich uitstrekt over alle niveaus. Van lokaal tot landelijk, van ministerie tot cliënt. En overal kom je mensen tegen die blij zijn met u, ook al vindt uw inzet vooral achter de schermen plaats. Ook in moeilijke tijden bent u in staat mensen te binden en enthousiast te maken voor uw ideaal: kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen in de samenleving. Zoals een van uw bewonderaars het verwoordde: 'Een stengel die altijd meebuigt, maar nooit knakt'. En zeker vandaag niet, mijnheer Zwitser, want de waardering voor uw langdurige toewijding en inzet voor de zorg heeft Zijne Majesteit koning Willem-Alexander er toe gebracht u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.